

## Henk en Nel Ursem vertellen.

In de oorlog 1940-1945 is de "eerste nieuwbouwwijk" van Ursem gerealiseerd. Vanwege de bombardementen in ons land, dus woningnood, kreeg de gemeente Ursem eindelijk toestemming om ook in Ursem te bouwen. Deze huizen waren echter bestemd voor de daklozen uit Den Helder. Er werden totaal 24 huizen gebouwd, gerekend vanaf de Walingsdijk tot net over de Jonkerbrug.

Toen deze huizen in juni 1943 af waren, kwamen er alleen maar Ursemmers of economisch gebonden burgers in deze woningen te wonen. De straat werd naar Burgemeester van de Heuvel genoemd.

Eén van de weinige bewoners van het eerste uur is het echtpaar Ursem-Immink. Zij bewonen vanaf juni 1943 hun huis in de tegenwoordige Ruytersstraat no. 18.

Henk Ursem, geboren in de Beemster 1917, verhuisde op zijn derde jaar naar de Walingsdijk. Zijn vader was boerenwerkman en ging hier bij diverse boeren werken.

Nel Immink, geboren in Obdam 1923, kwam op haar zesde jaar naar de Drechterlandsedijk. Ook haar vader was boerenwerkman, maar overleed al op jonge leeftijd. Nel was toen 13 jaar en moest na de lagere school gaan werken. In diverse grote gezinnen heeft ze gewerkt en in de oorlog werkte zij bij burgemeester Van de Heuvel.

Henk ging op zijn veertiende jaar naar Heemstede, leren op het seminarie Hageveld. Na 1 jaar stopte Henk met deze opleiding en kwam weer naar Ursem. Hij ging bij Piet Witte in de smederij werken. Na een paar jaar begon hij, samen met zijn broer Siem, een tuindersbedrijf aan de Walingsdijk.



Foto 1



Foto 2

Het echtpaar Henk Ursem en Nel Ursem-Immink

In juni 1943 trouwde hij met zijn Nel en ging toen alleen met zijn tuindersbedrijf verder. Hier heeft hij tot aan de ruilverkaveling zijn brood mee verdiend. Daarna kwam hij bij Klaver (toen AKZO) in Alkmaar als corveeër werken tot aan zijn vervroegde pensioen.

Nel was druk doende als huisvrouw en voedde hun vijf kinderen op.

Naast hun arbeidzaam leven bracht Henk veel vrije tijd door op en naast het toneel. Zelf speelde hij met zijn zestiende jaar toneel en heeft vanaf zijn veertigste jaar de regie gedaan bij verschillende toneelverenigingen o.a. in Schermerhorn, Wogmeer en twintig jaar bij de personeelsvereniging van de N.Z.H. Ook het ouderentoneel heeft Henk tien jaar geregisseerd.

Voor de Tuinvereniging "Ons Genoegen", eerst aan de Leet en nu in de Schermer, heeft Henk 31 jaar in het bestuur gezeten en vervulde de taak van penningmeester.

Ook Nel zat niet stil. Zij heeft 7 jaar het beheer en onderhoud van het wijkgebouw gedaan. Zij haalde pas op latere leeftijd haar rijbewijs en bracht vanaf dat moment eten rond voor "tafeltje dekje". Ook de dagopvang voor ouderen hebben heeft van haar diensten gebruik gemaakt.

Samen gingen zij op latere leeftijd naar stijldansles. Vele diploma's werden gehaald en evenzo vele wedstrijden gedanst.

Al 58 jaar wonen zij nu in de Ruytersstraat en hebben vele burens zien komen en gaan, beiden hebben een redelijke gezondheid en genieten van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Zij hopen nog een aantal jaren samen te zijn in hun huisje in de Ruytersstraat.

Loes Schilder - de Boer